

Opening Veilige Veste Capelle



Van harte welkom Koninklijke Hoogheid en gasten,

Voor jullie staat een trotse vrouw. Een héél trotse vrouw. Een blijde vrouw ook. Want wat staan we in een prachtig pand. Wat ooit een lelijk vervallen bedrijfsgebouw was, is nu een sieraad op de Hoofdweg. Een broedplaats voor innovatie.

Een diamant, zei Job Dura ooit. Shine like a diamond. Dat is wat het gebouw de Veilige Veste hier staat te doen. Dat is wat Fier de mensen, groot en klein, die hier geholpen worden, proberen mee te geven. Dat ze na al het trauma weer kunnen en mogen shinen.

Ja ik ben trots en blij. En vol verwachting. Op deze plek moet het gaan borrelen en bruisen. Het moet een plek van vooruitgang worden. Van kleine stapjes en grote sprongen. Van vallen en weer opstaan. Van innovatie en vernieuwing.

En dat is nog altijd nodig. Want de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren is nog niet gedaan en vraagt onverminderde aandacht.

Zo zagen de meiden die hier wonen dat er hier achter op de parkeerplaats rare dingen gebeurden. Er werden 's avonds laat pakjes van de ene auto in de andere geladen. Stiekem en geheimzinnig. Zij meldden dat bij de politie, die de boel onderzocht en ontdekte dat het ook weleens een afwerkplek zou kunnen zijn. Het moet toch niet gekker worden. Dat de slachtoffers die hier worden geholpen daar worden gemaakt. Gelukkig is er door handhaving snel en adequaat ingegrepen en is daar nu allemaal geen sprake meer van. Dat kan je wel aan Capelle overlaten!

Bij Fier verlenen we al twintig jaar hulpverlening aan slachtoffers van 'loverboys', criminelen, pooierboys. Ik ben blij dat we dat nu niet alleen vanuit de Veilige Veste in Leeuwarden kunnen doen, maar ook vanuit deze regio. De prioriteiten blijven hetzelfde.

- Onze eerste prioriteit is de behandeling van deze kinderen. Kinderen die slachtoffer zijn van misbruik, verwaarlozing en geweld. Kinderen waarvan we weten, dat als hun trauma's niet worden behandeld, ze hun leven lang kwetsbaar blijven om gebruikt, misbruikt en uitgebuit te worden.
- Onze tweede topprioriteit is veiligheid en bescherming bieden tegen het geweld en de uitbuiting. De Veilige Veste is een plek, waar iedereen zichzelf kan zijn zonder zich opgejaagd te voelen. Een plek waar iedereen kan bloeien en kan werken aan een fijne en veilige toekomst.
- Onze derde topprioriteit is educatie en scholing. Wij zorgen ervoor dat de jongens en meiden die bij ons verblijven werken aan een diploma. Want je verleden mag niet je toekomst zijn. Met een startkwalificatie kunnen zij zich beter staande houden in de maatschappij. Het is een houvast voor de rest van hun leven. En het staat garant voor vele feestjes: bij elke diploma-uitreiking, bij elk goed rapport staan we hier met z'n allen te glimmen. Of, liever gezegd: te shinen.

Dus ja: de Veilige Veste is meer dan een gebouw. VÉÉL meer. Het is een concept dat staat voor TRAUMA TROTS en TOEKOMST. En TAART natuurlijk.

Want er is hier, waar u nu zit, ook een heerlijke bakkerij waar de vrouwen en meiden die bij Fier geholpen worden werkervaring opdoen en hun vakbekwaamheid kunnen behalen.

De Veilige Veste is niet alleen dat prachtige gebouw, het is niet alleen die veilige plek waar met mensen groot en klein aan hun toekomst wordt gewerkt. Het is ook een movement, een gezamenlijk gevoel, een streven. Met als ultieme doel: een samenleving waar misbruik en uitbuiting geen kans krijgen. Daarom is ook het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel hier gehuisvest. Want we bieden niet alleen hulp aan slachtoffers, maar we willen ook de kraan dichtdraaien zodat er straks geen slachtoffers meer zijn. Geen jongens en meisjes meer van elf, twaalf, dertien jaar die bekneld raken in een giftig web, maar een wereld om trots op te zijn.

Dit is Fier, dames en heren, jongens en meisjes. Weg met die trauma's. Kom maar op met die Trots en die Toekomst en natuurlijk die taart.

En dit alles dankzij de inzet en steun van velen. Ik wil iedereen bedanken die het mede mogelijk heeft gemaakt hier een VV te realiseren. In het bijzonder de NPL!

Nee, we zijn nog niet klaar. We zijn er nog lang niet. Maar we zijn al wel een heel eind. En dat is mede te danken aan al die mensen die samen met ons keihard gewerkt hebben aan deze Veilige Veste. Deze plek. Kijkt u nog maar eens goed.

Samen kunnen we alles. Samen kunnen we shinen.