

'MENSEN HELPEN, DAT VIND IK MOOI'



ELSA (25): 'Het ging niet goed tussen mijn man en mij. We hadden veel ruzie en hij sloeg me. Ik wilde scheiden, mijn vrijheid terug, maar dat ging niet zo gemakkelijk. Hij stuurde me terug naar Irak, naar mijn ouders, zij stuurden me weer terug naar Nederland. Uiteindelijk kwam ik in het Blijf van m'n Lijfhuis terecht. Hier heb ik veel geleerd. Ik krijg Nederlandse les, heb leren fietsen en oefen hard voor mijn zwemdiploma. Enkele uren per week loop ik stage in een apotheek.

Als mijn verblijfsvergunning er is, kan ik weer gaan studeren. Dat vooruitzicht maakt me blij. Het betekent dat ik een diploma kan halen om echt in een apotheek te kunnen werken. En het betekent dat er routine is in mijn leven, en dat ik hier niet zonder doel ben. Tot het zo ver is, probeer ik mezelf zoveel mogelijk bezig te houden.

Het was een heel zwaar jaar voor me, maar mijn toekomst zal positief zijn. Mijn droom is om in een ziekenhuis-apotheek te werken. Mensen helpen, iets voor ze doen, dat vind ik mooi.'