

**MAYA KENDE DE VERHALEN OVER LOVERBOYS, MAAR HERKENDE HAAR VRIEND HIER NIET IN. DRIE JAAR LANG HEEFT HIJ HAAR GEMANIPULEERD OM HAAR LICHAAM TE VERKOPEN AAN VREEMDEN. MAYA WAS INTENS VERLIEFD OP HAAR LOVERBOY MAAR ZAG UITEINDELIJK IN DAT HIJ HAAR AL DIE TIJD GEBRUIKT HAD. ZE DEED AANGIFTE. 'HET ZOU ME VEEL RUST GEVEN ALS HIJ EINDELIJK WORDT GESTRAFT VOOR WAT HIJ ME HEEFT AANGEDAAN.'**

## VERLEIDEN

'Als tiener was ik erg onzeker over mezelf en ik was altijd op zoek naar aansluiting bij andere mensen. Ik had veel contacten, maar echte vriendschap kende ik eigenlijk niet. Ik liet me veel leiden door anderen en hierdoor maakte ik vaak onverstandige keuzes. Op een bepaald moment kwam ik in financiële problemen. Ik had een aantal verkeersboetes gekregen die ik niet kon betalen. Toen dacht ik aan Bart. Ik had Bart ontmoet tijdens een stapavond en we hadden telefoonnummers uitgewisseld. Hij sms'te me regelmatig en begon al snel over samenwonen. Ook had hij een aantal keer iets laten vallen over seks met andere mannen. Hij zei dat hij het helemaal niet erg zou vinden als ik dat zou doen en dat ik er veel geld mee kon verdienen. Wat een

Bart overtuigde me ervan dat er niets mis was met seks voor geld. Hij regelde een afspraak met een klant en vertelde me wat ik moest doen. Hij zei dat hij een toekomst met me wilde opbouwen. We zouden zo snel mogelijk gaan samenwonen, maar eerst hadden we meer geld nodig. Hij zorgde voor meer klanten en uiteindelijk heb ik twee jaar lang op deze manier geld verdiend. Soms wilde ik wel stoppen, maar ik voelde me schuldig tegenover Bart, die zijn baan had opgezegd om vaker bij mij te kunnen zijn. Natuurlijk was die baan in de eerste plaats al een leugen, maar ik was gek op Bart dus ik geloofde hem. Ik raakte steeds meer vervreemd van mijn ouders, voelde me ongemakkelijk bij hen en loog over alles. Ik durfde met niemand te praten over wat ik deed. Als iemand het wist en me ernaar vroeg, zei ik dat het mijn eigen keuze was om geld te verdienen met seks. Toch hadden mensen in mijn omgeving wel door dat er iets niet klopte. Ik woonde in die tijd bij een vriendin. Toen zij plannen had om te gaan samenwonen met haar vriend, stond ik op straat. Achteraf ben ik hier blij om, want toen kwam ik erachter dat Bart helemaal niet voor me klaarstond wanneer ik hem nodig had. Toen uiteindelijk zelfs een klant tegen me zei dat Bart me aan het lijntje hield en nooit met me zou gaan samenwonen, viel bij mij het kwartje en ben ik naar de politie gestapt. Wel was ik ontzettend bang dat Bart zich door mij verraden zou voelen en mij of mijn familie iets zou aandoen. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen. De politie regelde daarom tijdens mijn aangifte crisisopvang voor me. Na twee weken kon ik bij Fier terecht voor opvang en behandeling.'

### 'EÉN AVONDJE MET BART... EN IK KON MIJN BOETES BETALEN'

mafkees, dacht ik toen en ik verbrak het contact. Maar nu had ik snel geld nodig. Eén avondje met Bart... en ik kon mijn boetes betalen. Ik keek ernaar uit om van de stress af te zijn die de schulden met zich meebracht. Ik sprak met Bart af in een restaurant en die avond werd ik hopeloos verliefd op hem. Ik kende de verhalen over loverboys wel, maar ik herkende Bart hier niet in. Voor mijn gevoel was hij een heel normale en betrouwbare jongen. Negenentwintig jaar oud met een marketingbaan in het buitenland. Bart zei dat hij me vaker wilde zien, maar dat kon niet als hij steeds naar het buitenland moest voor zijn baan. Daarom stelde hij voor dat ik geld zou gaan verdienen.



**VERLEDEN HEDEN TOEKOMST**

Maya (22) werd  
bij Fier opgevangen  
en behandeld

**'NU  
BEN IK  
DE BAAS  
OVER MIJN  
EIGEN  
LEVEN'**

Foto's gemaakt door  
Anette Brolenius



## HEDEN

‘Toen ik bij Fier aankwam, werd me gevraagd wat mijn verwachtingen waren. Wat wilde ik bereiken bij Fier? Wat was mijn plan na de behandelperiode? Ik gaf aan dat ik wilde leren om me minder door anderen te laten leiden, maar ik was in eerste instantie wel van plan om na mijn behandeling zelfstandig terug te keren in de prostitutie. Mijn lichaam verkopen was mijn wereld geworden, ik vond het heel normaal. Maar tijdens mijn periode bij Fier leerde ik na te denken over wie ik zelf was en wat ik wilde. Ik kwam erachter dat het nooit mijn eigen keuze was geweest om in de prostitutie terecht te komen. Nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik van plan was om mezelf weer in die wereld te storten. Ik zie in dat Bart veel te veel invloed op mijn gedachtewereld heeft gehad en ik wil nooit meer iets met prostitutie te maken hebben. Dat leven ligt voor altijd achter me. Ik woon weer bij mijn ouders die erg blij zijn dat ze mij terug hebben, en ik ben ook heel blij dat de band met mijn ouders weer herstelt. Ik wil mijn leven niet laten leiden door wat er gebeurd is, maar ik kan dit hoofdstuk nog niet helemaal afsluiten. Destijds heb ik een tatoeage laten zetten van Bart zijn initialen; die laat ik nu weglaseren, maar het duurt nog wel een paar jaar voordat deze helemaal verdwenen is. Ook loopt het politieonderzoek naar Bart nog steeds. Het blijkt dat ik niet de enige ben die hij in zijn greep heeft gehad. Er was vóór mij nog een meisje dat hij de prostitutie in heeft gewerkt. Ik realiseer me dat ik verder moet met mijn leven, maar het zou me veel rust geven als hij eindelijk wordt gestraft voor wat hij me heeft aangedaan.’

## TOEKOMST

‘Mijn toekomst ligt aan mijn voeten; ik heb een havo-diploma waarmee ik alle kanten op kan. Ik ken mezelf nu beter dan vroeger, ik weet nu wat ik zélf leuk en belangrijk vind. Het managementvak spreekt me erg aan en daarom ga ik binnenkort beginnen met de deeltijdopleiding Management, Economie en Recht. Ook heb ik weer contact met een aantal oude schoolvriendinnen. Zo kan ik weer beetje bij beetje een normaal leven opbouwen. Ik zie nu in dat mijn toekomst in mijn eigen handen ligt. Misschien wil ik wel doorstuderen, een masterdiploma behalen. En ik hoop dat ik ooit een leuke jongen tegenkom, die het geduld heeft om mijn vertrouwen te winnen, met wie ik een leuke en gezonde relatie kan aangaan. Ik blijf op zoek naar liefde, maar ik zal me nooit meer zomaar aan iemand vastklampen. Nu ben ik de baas over mijn eigen leven.’ ●

**‘MIJN LICHAAM  
VERKOPEN WAS  
MIJN WERELD  
GEWORDEN,  
IK VOND HET  
HEEL NORMAAL’**