

'Drie jaar lang ben ik in de ban geweest van een loverboy. Ik had alles voor hem over en cijferde mezelf helemaal weg. Mijn ouders zagen wel dat ik ergens mee worstelde maar hadden geen idee wat er werkelijk speelde. Pas toen de politie op een gegeven moment bij me langskwam, knapte er iets in me en heb ik alles verteld. Er werd gelijk hulp ingeschakeld en de volgende dag kon ik al bij Fier terecht. Omdat ik helemaal niet meer in contact stond met mijn eigen gevoel, moest ik mezelf volledig opnieuw leren kennen. Bij Fier ben ik er weer achter gekomen wat ik zelf leuk vind en wat ik met mijn leven wil. Ik houd ontzettend van dieren en help elke dag met plezier bij het verzorgen van de ezeltjes, schapen en zwijntjes in de Fiere Farm. Volgend schooljaar begin ik met de opleiding diervoorzorging. Ik heb mezelf weer teruggevonden en ik ben trots op de persoon die ik ben geworden. Die persoon wil ik nooit meer kwijt.'

**'IK BEN
TROTS
OP MEZELF'**