

**GERARD (23):** 'Wat begon met een afspraakje via internet, eindigde in een regelrechte hel. Bijna vier jaar lang ben ik misbruikt door een groep jongens die dreigden mij en mijn familie te vermoorden als ik niet meewerkte. Ik was doodsbang en durfde niets te zeggen. Ik woonde destijds op kamers en toen ik uiteindelijk mijn huur niet meer kon betalen, sloeg mijn huisbaas alarm. Hij belde mijn ouders met het bericht dat ik weg moest en zij kwamen me ophalen. Toen barstte de bom en heb ik ze alles verteld.

De angst is nog niet weg. Ik wandelde vroeger graag maar durf nu amper alleen naar buiten. Ik wil weer de spontane, onbezorgde jongen worden die ik was. De therapie van Fier helpt me hierbij.

Ik werk nu als vrijwilliger in een bejaardentehuis, een geborgen plek waar ik mezelf kan zijn. De glimlach op het gezicht van een oude vrouw als ik haar favoriete snoep heb meegebracht, maakt mijn dag. Ik vind het fijn om iets te kunnen betekenen voor anderen. Beetje bij beetje vind ik mijzelf hierin weer terug.'

'EEN  
GLIMLACH  
MAAKT  
MIJN DAG'